

In een wereld waar alles draait om macht, geld, mestige, ... vinden wij het zeer belangrijk dat er hier 3 mensen in de bloemkes worden gezet.

Met de nodige voorzichtigheid en respect werden onze, voor ons zeer emotionele waardevolle, spullen gereinigd, ontgeurd en ingepakt. Elke dag zag je weer een blinde muur, een meubel in zijn originele staat verschijnen. De Mele dag zijn ze in de weer om van ons huis, terug een thuis te maken, zonder hierbij enige inbreuk te doen in onze discretie. De vele vragen van hoe dat te reinigen, hoe dat te ontgeuren werden steeds grondig beantwoord..

In alle miserie doet het deugd om zo vriendelijk met woord en daad bijgestaan te worden.

Met dit schrijven willen we jullie van harte bedanken voor al hetgeen je voor ons gedaan hebt. Jullie kwaliteiten stijgen ten top. Dit werk doe je met hart en ziel, dat merken we eraan.

Dus we zouden zo zeggen: "Zet dit levens-
werk steeds verder en je zal nog vele lachjes
op gezichten roeren". Bedankt!!!

vanwege de familie Beechmans
Neromsstraat 144
1861 Wolvenhem.